

Vraag het aan Morya



Spreek vanuit liefde

“Wanneer je spreekt, moet je de indruk krijgen dat dat geen belang heeft. Je moet dus geen kracht zetten achter je woorden, je moet ook niet willen begrepen worden, maar willen spreken vanuit liefde.

Wanneer je uit liefde spreekt zal een gesprek over om het even welk onderwerp, een andere inhoud hebben dan wanneer je niet uit liefde spreekt. Zelfs de meest banale woorden zullen een andere inhoud hebben, dat zal je merken aan jezelf. Wanneer je bijvoorbeeld over wiskunde spreekt vanuit liefde, is het een andere toespraak en is het een ander gegeven. Maar ook bij de gewoonste onderwerpen die je bespreekt met mensen, zal je dat merken.

Als je spreekt vanuit je hart, vanuit liefde, zal de situatie veranderen.”

A handwritten signature in a cursive script, appearing to read 'M. Morya'. The ink is dark and the lines are fluid and connected.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 2: ‘Omgaan met het woord: een leerproces’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 304

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


